

BAN THƯỜNG VỤ		
Chủ Tịch	A. Nguyễn Năng Chí	714-572-1502
Phó CT Nội Vụ	A. Phạm Minh Hiếu	714-553-6639
Phó CT Ngoại Vụ	A. Mai Văn Nhân	714-926-4142
Tổng Thư Ký	C. Phan Bích Huyền	714-572-1502
Tổng Thủ Quỹ	A. Dương Hưng Tony	714-983-2521
PT Phó CT Nội Vụ	A. Nguyễn Công Huy	714-548-1653
PT Phó CT Ngoại Vụ	C. Lê Kim Dung	714-548-2664
PT Tổng Thư Ký	A. Lê Thanh Quang	714-614-3207
PT Tổng Thủ Quỹ	C. Trần Thị Thanh	714-776-0075

GIẢI TỘI

Thứ Ba	5:30 PM – 6:30 PM (Tiếng Việt & Tiếng Anh)
Thứ Bảy	3:30 PM – 4:30 PM (Tiếng Việt & Tiếng Anh)

RỬA TỘI TRẺ EM

- 3:30PM Chúa Nhật đầu tháng 2, lễ Phục Sinh, 6, 8, 10, & 12. (Sẽ không có Rửa Tội trong mùa chay)
- Lớp Hướng Dẫn: Chúa Nhật đầu tháng 3:30PM tại phòng E. (Cha Mẹ có con rửa tội và Người Đỡ Đầu bắt buộc phải tham dự lớp này.)
- Nghi thức Rửa Tội: Chúa Nhật thứ hai vào lúc 3:30 PM trong nhà thờ. (Ghi Chú: Xin ghi danh trước một tháng)
- Liên lạc Anh Toàn & Chị Anna 714-280-6554

MỤC VỤ CHUYÊN BIỆT

Giáo Lý Giới Trẻ & Giáo Lý Tân Tòng:

Sr. Maria Nguyễn Thu Liễu 714-956-3110 x 120

Trao Minh Thánh Chúa:

Ô. Điện	714-533-2468
Ô. Minh	714-548-7550
Ô. Thư	714-635-8967

Thăm Viếng: Legiô Mariae

Chị Thanh 714-776-0075

Tang Lễ: Chị Nguyễn Thị Hiền

657-201-3415

Việt Ngữ: Thầy Trần Ngọc Khuyến

714-579-5857

Giúp Lễ: Paul Lâm

714-732-2750

Phụ Huynh Học Sinh:

Chị Jennifer P. Bùi 714-732-2750

Thiếu Nhi Thánh Thể:

Trưởng Nguyễn Ann 714-442-8572

Ca Đoàn Hương Việt:

Anh Nguyễn Ngọc Diệp 909-595-5237

ĐÔI PHIẾU ĐI CHỢ

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo đôi phiếu mua thực phẩm tại các chợ Á Đông, Sài Gòn và Đà Lạt để gây quỹ cho cộng đoàn và cho hội CBMCG. Xin vui lòng liên lạc:

Chị Chín.....	(714)-745-8821
Chị Định.....	(714) 991-3852
Chị Thắm.....	(714) 632-5786
Chị Quỳ.....	(714) 530-1623
Chị Thục.....	(714) 932-9688
Chị Hồng.....	(714) 926-3400



LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ TUẦN TỚI

Thứ Ba 27-10-2015	Kinh nguyện	6:30PM
	Thánh Lễ	7:00PM
Thứ Bảy 31-10-2015		6:15PM

Dâng Cửa Lễ:

Thứ Bảy 31/10/15: Ban đọc Lời Chúa
Thứ Bảy 07/11/15: Hội Các Bà Mẹ Công Giáo

TIỀN ĐÓNG GÓP GIÁO XỨ

Trong Thánh Lễ Chúa Nhật tuần trước
\$25,728.28 và 30 phong bì đã đóng góp qua hệ thống điện tử

Xin chân thành cảm ơn quý cụ, quý ông bà và anh chị em.

THIẾU NHI THÁNH THỂ BÁN PHỞ GÂY QUỸ

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Anaheim sẽ bán phở, để gây quỹ sinh hoạt vào ngày thứ bảy 31 tháng 10 năm 2015, các em sẽ bán vé ăn tại hội trường hay mang về, vé được bán trước và sau các Thánh Lễ, mong Cộng Đoàn Dân Chúa ủng hộ các em.

Gia Đình có chanh và húng quế dư dùng, xin cho các em, mọi chi tiết xin liên lạc:
Tr. Kevin 714- 603-8706

THÁNG 11- CẦU CHO CÁC LINH HỒN

Trong tháng 11 Cha Quản Nhiệm sẽ dâng các Thánh Lễ để cầu nguyện cho các linh hồn. Xin quý ông bà anh chị em đến cuối nhà thờ trước mỗi thánh lễ thứ Bảy để viết tên các linh hồn vào sổ cầu nguyện. Sau đó cuốn sổ sẽ được đặt trên gian cung thánh trong thánh lễ để cộng đoàn cùng hiệp ý cầu nguyện.

Quyển sổ cầu nguyện sẽ được để phía sau nhà thờ vào trước các thánh lễ thứ Bảy bắt đầu tháng 10 đến cuối tháng 11 từ 6g - 6g25 chiều.

CANH TÂN ĐẶC SÙNG

CTĐS sẽ họp nhóm vào Chúa Nhật tuần này, ngày 25, lúc 10g sáng tại phòng B. Xin thành viên và cộng đoàn tới tham dự trong tâm tình ca nguyện và chia sẻ Lời Chúa.



CỘNG ĐOÀN ĐỨC MẸ MÔNG TRIỆU ANAHEIM

GIÁO XỨ ST. BONIFACE – GIÁO PHẬN ORANGE

120 North Janss St., Anaheim, CA 92805-2520

Linh Mục Quản Nhiệm: Trịnh Ngọc Danh

Điện thoại: (714) 956-3110 x130 – Fax: (714) 399-0566

Thầy Phó tế Joseph Minh Tông - Điện thoại: (714) 548-7550

CHÚA NHẬT TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN • NGÀY 25 THÁNG 10 NĂM 2015

CHÚA NHẬT TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN /B

Bài đọc 1 : (Gr 31:7-9). Bài đọc 2 : (Dt 5:1-6).

Tin Mừng : (Mc 10:46-52)

“ NGƯỜI MÙ NGỰA CHỘT”

Thời Đông Tấn có ba nhân vật nổi danh: Hằng Huyền, Ân Trọng Kham và Cố Khải Chi. Hằng Huyền tinh thông kinh sử, võ nghệ song toàn, được bổ nhiệm làm Thứ Sử đất Giang Châu. Ân Trọng Kham là người có học vấn lại hiểu thuận với cha mẹ. Khi cha bệnh, ông phụng dưỡng cha ngày đêm; vì đêm không ngủ được, nên bị mù một mắt, và được làm Tham Quân trong phủ Hằng Huyền. Cố Khải Chi là một họa sĩ nổi tiếng. Ba người rất tâm đầu ý hợp, nên kết làm bằng hữu. Ba người thường cùng nhau xử kiện, chiều về cùng uống rượu giao đàm, bàn chuyện thị phi trong nha.

Một hôm, ba ông bàn luận một vấn đề: “ Ở vào hoàn cảnh nào mới gọi là nguy hiểm nhất?” Hằng Huyền cho rằng: “Đầu giáo vo gạo, mũi kiếm thối cơm.” Mọi người thấy chưa có gì nguy hiểm. Ân Trọng Kham suy nghĩ một lúc rồi nói: “Cụ già trăm tuổi, đầu cành khô.” Tất cả vẫn chưa cho là nguy hiểm lắm. Cố Khải Chi suy nghĩ cả nửa buổi mà chưa nghĩ ra được điều chi. Có một vị Tham Quân thấy Ân Trọng Kham bị mù mất một mắt nên xúc cảnh sanh tình buột miệng nói: “ Người mù cỡi con ngựa chột trong đêm tối, chạy đến bên bờ vực sâu muôn trượng.” Mọi người đều thừa nhận đó đúng là sự việc tối nguy hiểm. Ân Trọng Kham kinh hãi la lên: “ Hay quá, tôi nghe mà mồ hôi lạnh toát ra.”

Qua câu chuyện Chúa Giêsu chữa lành anh Bactimê, một người mù ăn xin ở ngoài thành Giêricô, ai trong số những người có mặt là “ người mù cỡi ngựa chột”?

Đám đông đi theo Chúa Giêsu, nghe Ngài giảng

dạy, thấy những việc Ngài làm, nhưng họ không nhận Ngài là Đấng Mêsiá, Đấng Cứu Thế. Họ bảo Ngài là “ ông Gioan Tẩy giả, có kẻ thì bảo là ông Êlia, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó”. Thiếu đức tin là một thứ mù lòa còn trầm trọng hơn cả sự mù lòa về thể chất. Và đối với anh em, những người Pharisêu lại có thái độ phân cách, đố kỵ đối với những người kém may mắn. Họ coi những người bệnh tật, kém may mắn là những người tội lỗi, không đáng để cho Đức Giêsu phải quan tâm, nên họ đã quát tháo, bịt miệng anh mù Bactimê khi anh kêu gào lòng thương xót của Chúa. Họ trở thành mù lòa trong tình thương xót đối với anh em. Họ là những nhà lãnh đạo tôn giáo, nhưng lại ngăn cản những người tìm đến với Chúa. Họ sáng mắt nhưng không sáng lòng. Họ cỡi con ngựa chột về đức tin vào Thiên Chúa và về lòng thương xót đối với anh em.

Chúng ta cũng trở nên mù lòa về đức tin, khi không nhìn ra những kỳ công của Thiên Chúa, không nhận ra tình thương của Ngài, không nhận ra biết bao ân huệ Ngài đã ban tặng cho chúng ta. Như thế, chúng ta là những người sáng mắt nhưng lại mù lòa về đức tin; chúng ta cỡi một con ngựa đức tin chột mắt!

Ngược lại, anh mù Bactimê không thấy Chúa, không thấy những gì người sáng mắt thấy. Anh mù về thể lý, nhưng anh lại sáng tâm hồn. Anh thấy nhiều điều mà người sáng mắt không thấy. Anh may mắn có được một con ngựa đức tin có đôi mắt sáng. Anh thấy Chúa Giêsu là Con vua Đavít, là Đấng Mêsiá. Anh thấy quyền năng và lòng thương xót của Chúa có thể chữa lành cho anh. Dù bị quát nạt im đi, nhưng anh vẫn lớn tiếng kêu lên:

(Xin xem tiếp trang sau)

Cần thông tin/thông báo, liên lạc: Anh Lê Thanh Quang 714-614-3207

Email: thongtincdanaheim@gmail.com; le_qt@yahoo.com

Đặc trách trang nhà <http://www.cddmmtanaheim.org> • Anh Trần Ngọc Khuyến email: admin@cddmmtanaheim.org

“ NGƯỜI MÙ NGỰA CHỘT”

Tiếp theo

“ Lay Con vua Đavít, xin đủ lòng thương tôi!”
Con ngựa đức tin của anh đã làm cho Chúa mũi lòng: “ Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh!”
Tức khắc anh nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi.

“Gọi anh ta lại đây!” đó là lệnh Chúa truyền cho tất cả những ai đã tin vào Thiên Chúa. Hãy đem đến với Chúa những ai cần tình thương xót của Ngài. Thay vì quát nạt, bịt miệng họ, hãy ân cần nói với họ rằng: “Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đây!”

LM Trịnh Ngọc Danh

VƯỜN CẦU NGUYỆN

**Tháng 10 tuần thứ 4 cầu cho
GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN**

Xin cho những mong muốn sửa sang Thánh Đường của Giáo Xứ, cũng như những mục đích mà Cộng Đoàn muốn thực hiện, được vâng theo thánh ý Chúa.

Xin Cộng Đoàn Cầu Nguyện Cho...

Ông Trần Quang Anthony
Ông La Văn Mão

xin Chúa chữa lành. Luôn vững tin theo Thánh ý Chúa

*Please keep our Pastor Gilberto Escobedo's Mother, who's not in the Best of Health, in your prayers, asking God for healing. Always praying and living in accordance with God's will.

Xin Cộng Đoàn Dân Chúa thêm lời cầu nguyện cho Thân Mẫu Cha Chánh Xứ Gilberto Escobedo



THÁNG 10: THÁNG MÂN CÔI

Cộng đoàn sẽ đọc kinh và hát mừng Đức Mẹ vào lúc **6:15 chiều trong mỗi thánh lễ Thứ Bảy của tháng 10**. Kính mời cộng đoàn sắp xếp thời gian đến cùng cầu nguyện và kính mừng Mẹ trong suốt tháng Mân Côi

THÁNH WOLFGANG Ở REGENSBURG (924-994)

Thánh Wolfgang sinh ở Swabia, nước Đức, và theo học tại một trường gần tu viện Reichenau. Ở đó ngài gặp Henry, một nhà quý tộc trẻ mà sau này là Đức Tổng Giám Mục của Trier. Từ đó trở đi, Wolfgang tiếp tục liên lạc với đức tổng giám mục, dạy giáo lý trong trường của giáo phận và hỗ trợ đức tổng trong việc cải cách hàng giáo sĩ.

Khi Đức Tổng từ trần, Wolfgang quyết định trở thành một tu sĩ dòng Biển Đức và di chuyển đến một tu viện ở Einsiedeln, bây giờ thuộc Thụy Sĩ. Ngài được bổ nhiệm làm giám đốc trường đệ tử của nhà dòng và sau khi thụ phong linh mục, cùng với một số tu sĩ, ngài sang Hung Gia Lợi để truyền giáo cho người Magyar, nhưng mới được một năm, Hoàng Đế Otto II đã bổ nhiệm ngài làm Giám Mục của Regensburg (gần Munich). Ngay lập tức ngài bắt đầu việc cải tổ hàng giáo sĩ, hồi phục quy luật tu viện, cổ võ việc giáo dục, ngài hăng say rao giảng và đạt được nhiều kết quả khả quan, đặc biệt ngài nổi tiếng về lòng bác ái đối với người nghèo. Dù là giám mục, ngài vẫn mặc y phục của một tu sĩ dòng và sống khác khổ.

Khao khát của ngài là sống thảnh thơi trong tu viện để chiêm niệm, nhưng trách nhiệm của một giám mục đã không cho phép, ngoài ra ngài còn là thầy dạy tư của Hoàng Đế Henry II khi còn nhỏ. Vào năm 994, sau một cuộc hành trình ngài bị lâm trọng bệnh và từ trần ở Puppington, gần Linz, nước Áo. Lễ giỗ của ngài được cử mừng một cách rộng rãi trong hầu hết các quốc gia trung Âu Châu. Ngài được phong thánh năm 1052.

LỜI HAY Ý ĐEP

Tất cả hy vọng đều ở bí tích Hòa Giải. Anh em hãy mạnh mẽ tin tưởng điều ấy. Anh em đừng nghi ngờ, đừng lưỡng lự, đừng bao giờ mất cây trồng vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Anh em hãy hy vọng và tin tưởng vào việc xưng thú tội lỗi.
(Thánh Isidore Serville)

THÁNG 11: LỄ CẦU CHO CÁC LINH HỒN

Cộng đoàn sẽ có Thánh Lễ và nghi thức cầu cho các Linh Hồn đã qua đời vào Thứ Ba ngày 3-11-2015. Kinh nguyện 6:30PM, Thánh Lễ 7:00PM.

Xin quý cụ, ông bà và anh chị em gửi tên thánh và tên gọi các linh hồn của gia đình đã qua đời ở bất cứ mọi nơi từ tháng 11 năm 2014 đến nay, cho BTV hoặc qua email thongtincdanaheim@gmail.com để được đọc trong thánh lễ, trễ nhất là Thứ Năm 29-10-2015.

Khi quý vị ghi tên, xin tham dự thánh lễ trên.

LỄ SỐNG

25 THÁNG 10

CON CHIM SÁO

Trong một tập thơ mang tựa đề “Có muôn nghìn lý do để sống”, Đức Cha Helder Camera, vị giám mục người Brazil nổi tiếng là vị tông đồ của người nghèo đã ghi lại câu chuyện ngụ ngôn sau đây: Bên cạnh nhà tôi, có một con chim sáo quanh năm ngày tháng sống giữa trời... Tôi vẫn có thói quen nói chuyện với nó. Một hôm, tôi hỏi chú sáo có nơi ngủ nghỉ không. Nó ngạc nhiên trả lời: “Có chứ!... Màn là trời, chiếu là đất. Có bao giờ thiếu đâu”.

Do những đòi hỏi của trí khôn loài người, tôi mới hỏi nó: “Thế thì những lúc mưa gió, chú trú ngụ ở đâu”. Nó nhanh nhẩu trả lời: “Bộ ông nghĩ là thỉnh thoảng tôi không cần tắm gội sao?” Tôi hỏi nó có đói không. Con chim sáo mỉm cười đáp: “Điều mà tôi muốn là được hát. Tôi sinh ra để hát mà...”. Và nó cất tiếng hát như sau: “Hỡi loài người kiêu ngạo. Hãy nói cho ta biết đi: liệu người không chết sao?”.

Tôi cứ nài nỉ để chú sáo nhận món quà tôi biếu: đó là một ít bánh mì có thịt... Chú sáo lại được dịp cười cợt sự ngây ngô của tôi. Nó bảo tôi: “Ông không biết là loài sáo chúng tôi không có ăn bánh mì và thịt như các ông sao?”.

Lần kia, tôi hỏi chú sáo có cầu nguyện không. Nó không hiểu được câu hỏi của tôi. Nó chỉ cười trả lời: “Có mấy chú nhóc con lấy đá ném tôi.

Bản Tin Cộng Đoàn

Nhưng tôi bay đi, tôi cười và tôi hát”.

Một lúc nào đó, tôi có ý nghĩ đưa con sáo vào bệnh viện để nhờ các bác sĩ tìm ra căn bệnh của nó và chữa trị cho nó. Nhưng tôi chợt nhận ra rằng nó chỉ là một con chim.

Qua câu chuyện ngụ ngôn trên đây, có lẽ Đức Cha Helder Camera muốn gợi lên cho chúng ta cái thâm trạng của con người ngày nay: chiến tranh, chết chóc, đau khổ đều phát xuất từ chỗ con người không chấp nhận nhau. Ai cũng muốn người khác phải suy nghĩ như mình, phải hành động như mình, phải sống như mình. Ý thức hệ nào cũng cho là ưu việt và muốn áp đặt trên người khác ngay cả bằng bạo lực.

Ngày nay, con người mỗi lúc một ý thức hơn về sự đa diện của các nền văn hóa, của các khuynh hướng chính trị, của các tôn giáo... Sự trưởng thành của nhân loại được thể hiện qua chính sự chấp nhận ấy: chấp nhận sự khác biệt của tha nhân, chấp nhận tư tưởng của người khác. Khoan dung là thái độ mà con người ngày nay đang cần hơn bao giờ hết.

NĂM GIA ĐÌNH

Nhân dịp năm Gia Đình Cộng Đoàn sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm hôn phối cho các cặp phu thê vào ngày Lễ Kính Gia Thất thứ bảy ngày 26 tháng 12 năm 2015, mọi chi tiết xin liên lạc Anh Chị Thuần Nguyễn 714-809-0906 Anh Chị Tiến Khuất 714-309-0969 hoặc Ban Chấp Hành Cộng Đoàn